

'Je kunt best drie uur zonder water'

Weekendwijsheid

Opdat we leren van andermans ervaringen: elke week een levensveranderend inzichtje van een bekendere Nederlander.

PIETA VERHOVEVEN

Ontwerper Ineke Hans (54):
 'Ontwerper zijn in deze tijd gaat gepaard met het dilemma: móét je eigenlijk nog wel spullen ontwerpen in een wereld waar we alles al zo'n beetje hebben? Omdat we moeten minderen met consumeren, ben je als ontwerper een deel van het probleem door telkens nieuwe objecten te maken. Neem het statiegeld dat nu op kleine water-flesjes zit, zodat die ook teruggebracht worden na gebruik. Dat klinkt prima, maar je kunt je afvragen of het echt helpt. Supermarkten moeten hun recyclecapaciteit opschroeven, de flesjes moeten weer met een vrachtwagen worden verplaatst. Alleen omdat mensen telkens wat moeten drinken. Het deed me aan m'n oma denken. Die ging vroeger gewoon drie uur naar de markt zonder dood te gaan. Helemaal zonder water.'



OOF VERSCHUREN

In plaats van dat je een semi-oplossing bedenkt om dan ook waterflesjes te gaan recyclen, en daarvoor een enorme toestand moet uithalen om dat mogelijk te maken, kun je je ook afvragen: moet ik nu echt een waterflesje kopen? Kan ik niet even zonder drinken? Het waterflesje is

eigenlijk een symbool voor de vraag die je als ontwerper, maar zeker ook als consument telkens moet stellen: is dit echt nodig? Laatst was ik bij een tentoonstelling die ging over wat je allemaal aan afval produceert als je van huis gaat tot je bij het vliegveld aankomt. Kopje koffie, flesje water, een verpakking van een broodje. Uiteindelijk is recyclen ook maar een ingewikkelde pleister op de wonde van het consumeren. Af en toe kun je het ook simpeler houden: op de fiets naar de markt en drie uur lang niks drinken. Dood zul je er niet van gaan.'
